



Erasmus+



Proje Dergisi
İlham Veren Kadınlar



**We are all human-
beings**

2018-1-TR01-KA229-059928_1

15 TEMMUZ
ŞEHİTLER
ANADOLU LİSESİ
Tokat/Turkey

Partners :Turkey-
Italy-Spain-
Romania-Slovakia

Projemizin Tanıtımı

Projemiz " We are all human-beings." (Hepimiz İnsanoğluyuz.) koordinatör kurum olan Tokat 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri başta olmak üzere projemize ortak olan ülkelerden İspanya, İtalya, Romanya ve Slovakya'dan öğrencilerimizin diğer insanlara karşı tutumlarının daha da iyi bir hale getirilebilmesi, karşılıklı empati ve sempati duygularının geliştirilebilmesi amacıyla, ve farklı ülkelerden 5 okulun öğretmenleri olarak" tüm öğrencilerimizin kendisi dışındakileri sadece insan olduğu için kabullenip ona saygı duyabileceği bir birey olarak yetişmelerini hedefledik.

Günümüzün önemli hususlarından olan kadın-erkek eşitliği konusunda da öğrencilerimizde farklılık seviyesinin artırılması amacıyla ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden başarılı kadınları tanıtmak amacıyla bu dergiyi hazırlamış bulunmaktayız. 11 nci sınıf öğrencilerimizden A.Seyda ÖZGÜRBÜZ, Alperen IŞKIN, Hasan YÜCE ve Nisanur EROL tarafından hazırlanan bu dergimizle başarılı kadınlara saygı duyulması, ve ilham alınabilmesi ümidiyle...





2018-1-TR01-KA229-059928.1



Prof. Dr. Tansu Çiller (1946 -)

1946 yılı İstanbul doğumludur.

Robert Koleji mezunu olan Tansu Çiller, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde veren Çiller, doktora sonrası çalışmalarını Yale Üniversitesi'nde devam ettirmiştir.

1978 yılında doçent olan Tansu Çiller, 1983 yılında profesör olmuştur.

Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde çalışmalar yapan Çiller, 1990 yılı kasım ayında Doğru Yol Partisi çatısı altında politikaya atılmıştır.

1991 yılı seçimlerinde İstanbul ili milletvekili seçilen Çiller, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile kurulan, Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev almıştır. Kabinenin aktif bir üyesi olan Tansu Çiller, özellikle batı ile sıcak ilişkileri ile popülerite kazanmıştır.

Demirel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu cumhurbaşkanı seçilerek başbakanlık görevini bırakmasından sonra DYP genel başkanlığına aday olan Tansu Çiller, 13 Haziran 1993 tarihli DYP olağanüstü genel kurulunda en yüksek oyu alarak genel başkan seçilmiş ve Türkiye'nin ilk bayan başbakanı olmuştur.

Sn. Çiller'in ekonomi üzerine 9 yayını bulunmaktadır.

İki çocuk annesi olan Çiller, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

ALPERENISKIN **AHMETOZGURBUZ** HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



Filiz Dinçmen (1939 -)

İlk Türk Kadın Büyükelçi

Filiz Dinçmen, 1939 Zonguldak doğumlu. Ankara Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra; Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Dinçmen 1961 yılında Dışişleri Bakanlığı, BM Dairesi 3. katibi oldu.

1982 yılında Hollanda Lahey Büyükelçisi olan Dinçmen, 1984 yılında Strasbourg'da Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. 1988 yılında ise; bakanlığın ilk kadın müsteşar yardımcısı ve 1991 yılında bakanlık sözcüsü oldu. Filiz Dinçmen'e göre kadın katkısı olmazsa ülke kalkınmaz. Kadınların Türkiye'de tüm haklara ulaşması ve toplumun gelişmesine, kalkınmasına yardımcı olmaları, bu yolda sorumluluk yüklenmeleri bir zorunluluktur.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



LALE ORTA

İstanbul'da doğan Lale Orta Aksaray Oruçgazi İlkokulu, Cibali Ortaokulu ve Bakırköy Lisesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra, 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman uzmanlık dalından mezun olmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda; "Spor Yönetimi" üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimini de yine; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Spor Yönetimi üzerine yapmıştır (2000). Yüksek Lisans tezinin konusu: "Türk Spor Teşkilatı İçinde Futbol Hakemliği Statüsü"dür. "Dünyada ve Türkiye'de Futbol Organizasyonları üzerine Analitik Bir Yaklaşım" tezi ile futbol konusunda doktora tezi yazan ilk kadın futbol doktoru olmuştur.1998-2003 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2003-2009 yılları arasında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Bayanlar Komisyonu Üyeliği (1996-2003), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği (1998-2000; 2004-2007), Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı (2003-2006), Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyeliği (2006-2007), UEFA Delege ve Hakem Gözlemciliği (2006-2009), UEFA Hakem Eğitimciliği (2006-2007) ve Rektör Danışmanlığı (2003-2008) vb idari görevler üstlenmiştir.Çeşitli projelerde görev almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: T.M.O.K. Bayanlar Komisyonu Ücretsiz Spor Okulları Projesi, "Sporu Yayalım Şampiyonlar Yaratalım" (1996-1997). T.M.O.K. Bayanlar Komisyonu Ücretsiz Spor Okulları Projesi, "Yarının Yıldızları" (1997-2003), Hakem Eğitimi ve Organizasyonuna İlişkin UEFA Konvansiyonu (2006-2008), Göçbeyli İlköğretim Okulu öğrencileri için "Şimdi Spor Zamanı" .Türkiye'nin ilk Kız Futbol Kulübü olan Dostlukspor'da kaleci ve kaptan olarak futbol oynamıştır(1976-1989). Futbol Federasyonunun açmış olduğu kurslarla Türkiye'nin profesyonel liglerinde antrenörlük ve teknik direktörlük yapabilecek diplomaya sahip ilk kadın futbol antrenörü olmuştur. Kaleci Antrenörlüğü ve UEFA A Lisans Antrenörlük diplomasın sahibidir. İstanbul Karması, Dostlukspor Kız Futbol Takımı, Kadın A Milli Futbol takımı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaz futbol okullarında antrenör ve teknik direktör olarak görev yapmıştır.



2018-1-TR01-KA229-059928.1



SERTAP ERENER

4 Aralık 1964 tarihinde Yücel ve Nizamettin Erener çiftinin iki çocuğundan küçüğü olarak İstanbul'da doğmuştur. Serdar adında bir abisi vardır. İlk ve orta öğreniminin ardından Işık Lisesi'nde okudu ve İstanbul Devlet Konservatuvar'ında eğitimine devam etti. Okulda da herkesce beğenilen bir sopranoydu. Mezun olduktan sonra çeşitli gruplarda vokalistlik yapmaya başladı. Sertap Erener önce Sezen Aksu'nun vokalistliğini yaptı. Ardından da yine onun desteğiyle 1992 yılında ilk albümü "Sakin Ol"u yayınladı. Bu albümle, kendini tam olarak göstermese de herkesin dikkatini çekti. Ardından 1994'de "Lal" ve 1996'da "Sertap Gibi" albümleri ile müzik dinlemeyi seven herkese hitap etmeyi başardı.

Bu arada Sertap Erener benzersiz sesi sayesinde birçok uluslararası isimle birlikte düet yapma imkanı da buldu. Jose Carreras ile klasikte de başarılı olabileceğini gösterdi. Sanatçı 1999 yılında dördüncü albümü "Sertap"ı çıkardı. Aynı dönemde Ricky Martin, Sertap'la yaptığı düete albümünün Ortadoğu baskısında yer verdi. 2000 yılında "Voice Mail" grubu ile "Zor Kadın" adlı şarkısını Akapella tarzında söyledi ve dünya listelerinde şans aradı. Aynı yılın yaz aylarında çıkan "Bu Yaz" adlı single'da Ricky Martin ile söylediği "Private Emotion" ve Yunan sanatçı Mando ile yaptığı "Aşk/Fos" adlı düetlere yer verdi. Sertap Erener, Fikret Kızılok'un bestelediği "Kumsalda" adlı parçasıyla sunduğu son albümü "Turuncu"yu 2001 Haziran ayında çıkardı.

2003 yılında "Everyway That I Can" isimli şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması birinciliğini kazandı ve hemen ardından Eurovision şarkısının single albümü ve ardından 2004 yılında tüm dünya ülkelerinde satışa çıkan ilk İngilizce albümü "No Boundaries" müzik marketlerde yerini aldı. 2001 yılının yazında yaptığı "Turuncu" adlı albümünde söylediği "Kumsalda" adlı parçası çok beğenildi ve en çok çalan şarkılar arasına girmeyi başardı. Aynı albümden güle güle şekerim, seni sevmeye hüküm giydim, söz bitti, hani kimi zaman birçok radyonun ve klübün gözdesi oldu. "Everyway that I can" 2003 yazında haftalarca Avrupa müzik market satış listelerinde 1 numara oldu ve Almanya ve İsviçre'de top 10; İspanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda'da top 5'e yükseldi. İsveç ve Yunanistan'da ise 4 hafta boyunca 1 numarada kalmayı başardı. Elde ettiği yüksek satış rakamı nedeniyle Sertap Erener'e Yunanistan'da Platin Plak ödülü verildi. 2005 senesinde Danimarka'da gerçekleşen Eurovizyon 50. Yıl kutlamasında ise "Everyway that I can", 50 yıl içerisinde yarışmış 1000 parçanın arasından 9'uncu seçilmiştir.

Sertap Erener, 2007 yılında Demir Demirkan ile yaptığı ilk albümü Painted On Water'ı, Los Angeles ve New York'ta kaydederek Haziran 2009'da ABD ile Türkiye'de yayımlandı.

2011 yılında Sertap Erener, Juri üyeliğini Ajda Pekkan, Atilla Özdemiroğlu ve Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ile birlikte yaptığı "Star Akademi" adlı yarışmada bulundu. Nisan 2012'de, üzerinde bir yıl çalışarak, babası Nizamettin Erener için hazırladığı Türk Sanat Müziği albümü Ey Şûh-i Sertap'ı yayınladı.

Sertap Erener, 21 yaşındayken 1985 yılında Altın soyadında biri ile evlenir. Boşanırlar. Sertap Erener, 1986 yılında şarkıcı Levent Yüksel ile evlendi. 19 Haziran 1996 tarihinde boşandı. 1997 yılından beri şarkıcı sevgilisi Demir Demirkan ile birlikte dir.



2018-1-TR01-KA229-059928.1



Evita Peron (1919 - 1952)

Evita Peron (1919 - 1952)

1919 yılında Arjantin'in Los Toldos kentinde, beş çocuklu fakir bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi Arjantin halkının efsane ismi Evita Peron. Babasını yedi yaşındayken kaybetti ve 14 yaşında aktrist olmak için Buenos Aires'e gitti. Buenos Aires'te bir süre işsiz ve parasız kaldıktan sonra radyolarda çalışmaya başladı. Radyoda şovlar yaparak ve tiyatrodaki küçük rollerde oynayarak hayatını devam ettiren Evita, 1944 yılında Juan Domingo Peron ile tanıştı. Genç bir subay olan Juan Peron, 1943 yılında ülke yönetiminde önemli bir görev üstlendi. "Teniente Coronel" yani albay unvanlı Juan Domingo Peron, 1943 yılındaki askeri darbede rol oynayarak siyasete girdi, Çalışma Bakanı olarak hükümette yer aldı ve 'emekçi babası' olarak tanındı.

Düşük gelirli işçilerin durumlarını düzeltmeye yönelik çalışan Juan Domingo Peron, 1944 yılındaki darbenin ardından tutuklansa da Eva Peron ve arkadaşlarının işçileri yanlarına alarak başlattıkları grevler neticesinde serbest bırakıldı. Bundan çok kısa bir süre sonra da Eva ile Juan Peron evlendi. Juan Peron, 1946 tarihinde de Başbakan oldu, iki defa seçildi ve 1955 yılında gene bir askeri darbe ile ayrıldı. Birkaç darbe daha geçtikten sonra 1973 yılında Peron bir kere daha seçimle başa geldi, 1974 yılında ise öldü. Bu sefer Evita'nın ölümünden sonra evlendiği yeni eşi Isabel Peron başa geçti. 1976 yılında ise Isabel de hükümetle beraber düştü.

Evita, kocasının diktatörlüğü döneminde kadın hakları için çalıştı ve aktif anlamda siyasetin içinde yer almamasına karşılık, her zaman siyasetle ve halkla içiçe oldu. İşçi sendikalarının örgütlenmesinde önemli rol üstlendi ve 1947 yılında kadınların oy verme hakkı elde etmesini sağladı. Fakir halka yiyecek, para ve ilaç yardımında bulundu, çocuklar için de yardım kampanyaları düzenledi.

Evita Peron, 26 Temmuz 1952'de 33 yaşında kanserden öldü. Peron'un iktidardan düşmesinden sonra gömüldüğü yerden çıkartılan cesedi 16 yıl saklandıktan sonra önce eşinin yanına, sonra da aile mezarlığına defnedildi. Madonna'nın ünlü şarkılarından olan "Don't Cry for me Argentina!" onun için bestelendi.



2018-1-TR01-KA229-059928.1



MARIE CURIE

1 Kasım 1867- 4 Temmuz 1934 yılları arasında hayat sürmüş olan Curie Polonya doğumludur. Yaptığı çalışmalar dünya bilimi adına çok önemlidir; öyle ki Nobel ödülüne layık görülmüştür. Kimya alanında yaptığı çalışmalarda genellikle Uranyum elementini kullanmıştır. Uranyum radyoaktif bir maddedir ve Curie de bu radyoaktiviteyi geliştirmiştir. Bu başarılı kadın bilim insanı ayrıca Fransa'da ilk doktora unvanı için çalışan kadın olmuş doktor unvanına hak kazanmıştır.

Marie Curie Polonya'nın Varşova şehrinde, matematik ve fizik öğretmeni bir baba ile kız yurdu müdürü bir annenin üç evladından biri olarak dünyaya gelmiştir. Ancak iki ablası da o dönemde ciddi bir hastalık olan tifüs hastalığına yakalanarak ölmüştür.

Mezun olmadan 1 yıl önce 1895'te Pierre Curie ile tanışmıştır. Aynı yıl da bu iki bilim insanı hayatlarını birleştirmişlerdir. Bundan 1 yıl sonra 1896'da mezun oldu ve diplomasını alır almaz uranyum elementi ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Çalışmaları kızına 1897'de hamile kalması ve ardından da doğumu nedeniyle bir süre duraklasa da 1 sene çalışmadan durabildi.

1898 yılında radyoaktivite üzerine çalışmalarını daha iyi sürdürebileceğini keşfettiği toryum üzerinde çalışmaya karar verdi. Polonyumun bulunması ise uranyumun radyoaktif olarak bir süre ışınım yapmasıyla olmuştur.

Hocaları Becquerel'in adıyla anılan Nobel Fizik ödülüne layık görüldü ve ardından ikinci ödül de geldi. 1911 yılında da ikinci kez Nobel ödülüne layık görüldü. Onu Nobel ödülüne götüren çalışmaları ise polonyum ve radyum ile ilgili çalışmalarıdır.

Tüm hayatı boyunca radyoaktif maddeler hayatında olmuştur. Bu nedenle vücudu büyük zarar görmüştür ve en sonunda Fransa'nın Savoy şehrinde kan kanseri sonucu hayatını kaybetmiştir. Hayatını bilime adayan Curie; radyum, polonyum ve radyoaktiviteyi bulmuştur.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



ANNE FRANK

Anneliese "Anne" Marie Frank (12 Haziran 1929 - Şubat 1945), İlk Yahudi kadın yazar. Almanya'daki Yahudi Soykırımının simge isimlerindedir.

Babası Otto Frank bir banka görevlisiydi. 1929 Büyük Buhran'ı ile işleri kötüye gidince 1933 yılında iş ilişkilerini kullanarak Hollanda'ya gitmenin bir yolunu buldu. Adolf Hitler'in Hollanda'ya girmesiyle birlikte, buradaki Yahudilere Almanya'daki gibi kısıtlamalar getirilir. Ablası Margot'la birlikte sadece Yahudilerin okuduğu okulda eğitim almaya başlar.

Yahudilerin kendi işlerini kurmaları ve işletmeleri yasak olduğu için babası işlerinin başına yakın bir dostunu geçirir. Temmuz 1942'de Anne'nin ablası Margot'a bir celp gelir ve SS merkezine çağırılır, Yahudi olarak işaretlenir. Anne Frank, 14 yaşındayken Otto Frank'ın Prinsengracht'taki ofis binasının arkasında bulunan gizli bölmede saklanmaya başlar. sozkimin.com Beraberlerinde yakın dost oldukları 4 kişi daha vardır. Burada bir hapis hayatı yaşarlar ve ailelerin dış dünyayla bağlantısını, ihtiyaçlarını Otto Frank'ın sekreteri Miep Gies sağlar. On üçüncü yaş gününde kendisine hediye edilen bir ajandayı günlük olarak kullanmış ve saklandıkları iki yıl boyunca yaşanan olayları günü gününe yazmıştır. Yazdığı yazılar Kitty adında birine ithafen yazılmıştır. İki yıl sonra saklandıkları yer polis tarafından basılır.

Frank ailesi ve diğer aile trenle Polonya'daki Auschwitz toplama kampına gönderilir. Bir süre sonra Anne Frank ve diğer ailenin üyeleri farklı toplama kamplarında ölürlür. Aynı yılın sonbaharında Anne Frank ve ablası Margot Bergen-Belsen kampına gönderilirler. Margot ve Anne tifüsten ölür. Auschwitz'de kalan baba Otto Frank, Kızıl Ordu'nun gelmesiyle kamptan kurtulur. Baba Frank'ın elinde, eski sekreteri Miep'in kendisine ulaştırdığı Anne'nin günlüğü vardır ve bu günlüğü defalarca okur. Sonra bir kopyasını profesör bir arkadaşına gönderir. Yakın çevresinin baskısıyla da günlüğünü yayımlamaya karar verir. İlk olarak 150 bin adet basılır. Bu baskıyı daha birçok baskı takip eder. 60 dile çevrilmiş ve en çok satanlar listesine girmiştir.

Bir süre sonra Frances Goodrich ve Albert Hackett bu kitabı tiyatroya uyarladı ve ilk kez Broadway Sahnelerinde oynandı. Daha sonra Münih Kommerspiele Tiyatrosunda tek dekorlu bir tiyatro olarak Alman tiyatrocusu Christia Keller tarafından canlandırıldı.



2018-1-TR01-KA229-059928.1



SABIHA GÖKÇEN

Sabiha Gökçen 1913 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi. Sabiha Gökçen'e "Gökçen" soyadı, henüz havacılıkla ilgisinin olmadığı 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasıyla Atatürk tarafından verildi.

Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük brövelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenci ile birlikte Kırım Rusya'ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini tamamladı.

1936'da Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girdi ve burada aldığı özel eğitimden sonra askeri pilot oldu. Eskişehir'de 1.Tayyare Alayı'nda bir süre staj yaptı ,avcı ve bombardıman uçakları ile uçtu. 1937 yılında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa (İftihar) Madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş brövesi aldı.

Sabiha Gökçen, Hava Okulunda uçuş Eğitimi alarak pilotluğa ilk adımını attı, 1935.
Balkan Devletleri davetlisi olarak Atina Yunanistan'da.
Sabiha Gökçen, Türkkuşu'nda 1955 yılına kadar başöğretmenlik yaptı.
Gökçen 1938'de Balkan devletlerinin davetlisi olarak, uçağıyla Balkan turu yaptı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından Türk Hava Kurumu Türkkuşu'na "Başöğretmen " tayin edildi ve 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü.

1953 ve 1959'da davet üzerine ABD'ye giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınına tanıttı.

1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'nde ki törende "Dünya Tarihine adını yazdıran 20 Havacıdan biri" seçildi. Gökçen bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu.

Son uçuşunu 1996'da 83 yaşında iken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı.



2018-1-TR01-KA229-059928.1



MÜZEYYEN SENAR

Müzeyyen Senar 16 Temmuz 1918 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlarda annesiyle birlikte mevlitlere gitmeye başladı. Bir süre sonra annesi evi terk edip İstanbul'a yerleşti. Bu olaydan üç sene sonra Müzeyyen Senar'da İstanbul'a taşındı.

Eğitimine İstanbul'da devam ederken, okuldaki müzik öğretmeni vesilesiyle Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kayıt yaptırdı.

Öğretmenleri tarafından güçlü bir sese sahip olduğu söylenen Müzeyyen Senar, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lemi Atlı, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli isimlerinden de dersler aldı.

1932 senesinde İstanbul Radyosu'nda söylemeye başladı.

Türk Sanat Müziği'ni çok seven Mustafa Kemal tarafından yorumu beğenilen Senar, Mustafa Kemal'in özel meclislerinde şarkı söyledi.

Yurt dışındaki ilk konserini Paris'te verdi.

Son sahne konserlerini 1983 senesinde İstanbul'da verdikten sonra sadece nadiren özel meclislerde şarkı söyledi.

2004 senesinde 73. Sanat Yılı sebebiyle düzenlenen konserde kısa süre sahne aldı.

2006 senesinde İzmir'deki evinde beyin enfarktüsü geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'da hayatına devam ederken 2015 senesinin Ocak ayında Darüşşafaka Urla Yaşam Merkezi'ne getirilen Müzeyyen Senar 8 Şubat 2015 tarihinde saat 07.00'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 97 yaşındayken hayatını kaybetti.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928_1



GULER SABANCI

Yüksel ve İhsan Sabancı çiftinin ilk çocuğu olarak 1955'de Adana da doğdu. Sabancı ailesinin üçüncü nesil üyesidir. Türkiye'nin ikinci büyük şirketler grubu olan Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Ortaöğretimini TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra yüksek tahsilini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 1978' de tamamladı. Profesyonel yöneticilik hayatına ailenin lastik fabrikası Lassa Kocaeli'nde başladı. Daha sonra KordSA'nın genel müdürlüğünde 14 yıl görev yaptıktan sonra Holding Yönetimine Murahhas Üye sıfatı ile dahil oldu. Amcası Sakıp Sabancı'nın 2004'de vefatından sonra amcaları Şevket Sabancı ve Erol Sabancı'nın holdingi 'üçüncü kuşağa devretme' kararıyla 17 Mayıs 2004 tarihinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geldi.

Kuruluşundan itibaren üst düzeyde sorumluluklar aldığı Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Güler Sabancı, 2004 yılında Financial Times tarafından "Avrupa'nın en güçlü 30 Kadını" arasında gösterildi. Güler Sabancı, 2009 yılında Financial Times tarafından ilk kez hazırlanan Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını listesinde beşinci sırada yer aldı. Aynı yıl Forbes tarafından hazırlanan Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını listesinde sekizinci oldu.

2010 yılında Forbes tarafından hazırlanan Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını listesinde yedinci sırada yer aldı. Eylül 2009'da İspanya Kralı I. Juan Carlos, Güler Sabancı'ya İspanya'nın önemli liyakat nişanı olan Encomienda de Numero nişanı verilmesini kararlaştırdı.

Sabancı, 2013'te Fortune tarafından "Dünyanın En Güçlü 50 İş kadını"(Amerika harici liste) arasında ikinci seçilmiştir. Güler Sabancı aralarında David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist ile European School of Management and Technology tarafından verilen Sorumlu Liderlik Ödülü'nün de yer aldığı hayırseverlik ve liderlik konusunda birçok ödülün sahibidir. Sabancı'ya ayrıca sanayi-üniversite işbirliğinde küresel lider olan Hong Kong Polytechnic Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



MARGARET THATCHER

Derneği'ne başkan olarak seçildi. Babası Alfred Roberts, manavlığın yanı sıra yerel bir siyasetçiydi. Margaret babasının da etkisiyle 1950 yılında Muhafazakar Parti'den seçimlere girdi.

1951'de zengin bir iş adamı olan Denis Thatcher ile evlendi. 1959 yılında, Finchley bölgesinden aday olduğu seçimi kazanarak Avam Kamarası'ndan meclise girdi. Eşcinselliğin suç olmaktan çıkması, sopa ile dövülerek verilen cezaların kaldırılması, kürtaja izin verilmesi ve meclis toplantılarının halka açık olması gibi fikirleri savundu. 1967 yılında ulaştırmadan sorumlu devlet bakanlığına getirildi. 1970 seçimlerini Muhafazakar Parti'nin kazanmasıyla birlikte eğitimden sorumlu devlet bakanı oldu.

Bu dönemde 7-11 yaş arasındaki çocuklara dağıtılan ücretsiz sütü kaldırınca kamuoyunda lakabı süt hırsızına çıktı. 1974 yılında, Muhafazakar Parti Başkanı Heat seçimi kaybetti. Heat'in ekonomi politikalarını beğenmeyen Thatcher, seçim sonuçlarından faydalanmak istedi. 11 Şubat 1975 tarihinde yapılan seçimde Muhafazakar Parti'den başkan adayı oldu.

Seçimleri kazanan Thatcher, partinin yeni genel başkanı oldu. 1979 yılında yapılan genel seçimlerde Callaghan Hükümeti'nin düşmesi üzerine Muhafazakar Parti'den başbakan oldu. Liberal bir siyasi politika izleyen Margaret Thatcher, artan işsizlik ve enflasyona rağmen vergi oranlarını arttırarak muhalefetten sert eleştiriler aldı. Eleştirilere rağmen yolundan dönmeyeceğini açıklasa da 1978-1983 yılları arasında %30 gerileyen sanayi üretimi ve %5'lere kadar yükselen işsizlik oranı karşısında hükümet güç kaybediyordu. 1982 yılında, Arjantin ile yapılan Falkland Savaşı'ndan İngiltere'nin galip ayrılmasıyla kamuoyundaki endişeleri ortadan kaldırdı.

Ekonomik hayatın ülkede kötüye gitmesi, siyasetçiler ile sendikalar arasında büyük bir gerginlik oluşturdu. Zamanla İngiltere'de sendika sistemi çökmeye başladı. Hükümetin mali politikasından memnun olmayan IRA, Thatcher'a bir suikast düzenledi. Ancak bu girişim başarısız oldu. Özelleştirmeyi destekleyen politikalara imza atan Thatcher, ülkedeki pek çok kamu kuruluşunu halka açarak vatandaşların beğenisini kazanan bir politika uyguladı.

8 Nisan 2013 te hayata gözlerini yumdu

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



AFET İNAN

Afet İnan, 30 Ekim 1908 yılında Selanik'te doğmuştur. ilköğrenimini Eskişehir'in Mihaliççık ilçesinde, Ankara ve Biga'da tamamladıktan sonra, Bursa Kız Öğretmen Okulu'nu 1925 yılında bitirmiştir. İlk görevine 17 yaşındayken, babasının görevi gereği buldukları İzmir'de Reddi İlhak İlkokulu'nda başlamıştır. Atatürk, Afet İnan'ın ailesinin Makedonya kolunu tanıdığından, kendisinin meslek ve durumu ile ilgilenir. Afet İnan'ın isteği, öğrenimini sürdürmek ve yabancı dil öğrenmektir.

Bunun yerine getirilmesi için Atatürk, Afet İnan'ın babası ve annesi ile görüşerek, kendisini o yıl İsviçre'nin Lozan şehrine Fransızca öğrenmeye gönderir (1925 - 1927). Sonra, İstanbul'da Fransız Kız Lisesi (Notre Dame de Sion)nde bu öğrenimini sürdürür (1928-1929). Ortaöğrenim tarih öğretmenliği sınavına girerek öğretmenlik belgesini alır ve Ankara Musiki Öğretmen Okulu'na, Tarih ve Yurt Bilgisi öğretmeni olarak atanır (1929-1930). Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş çalışmalarında yer almış ve orada uzun yıllar Asbaşkanlık yapmıştır. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün de müdürlüğünü yapmıştır.

Akademik çalışmalarına devam eden Afet İnan, 1938'de lisans, 1939'da doktora çalışmalarını tamamlayarak 1942'de doçent ve 1950'de de profesörlüğe yükselir. Prof. Dr. Afet İnan'ın Atatürk ve Türk tarihi ile ilgili birçok yayını bulunmaktadır. 8 Haziran 1985 tarihinde ölmüştür. Atatürk vasiyetnamesinde Afet İnan için; "yaşadığı müddetçe şimdilik (şimdiki halde) ayda 800 lira verilecektir" diye vasiyette bulunmuştur.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



NENE HATUN

Nene Hatun 1270 (1857'de) Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya geldi. Aziziye savunması sırasında 20 yaşında olan Nene Hatun, köyünden Mehmet Efendi ile evli idi. Rus ordusunun Pasinleri' işgal edip Erzurum'a doğru ilerlemesi üzerine düşman işgali altında kalma endişesinden ötürü bir çokları gibi eşi ile birlikte Erzurum'a göç etti. Ruslar'ın Deveboynu savaşından sonra Erzurum'un varoşlarındaki tabyaları da işgal etmesi üzerine Nene Hatun, 3 aylık oğlunu evde bırakarak şehrin savunmasına katıldı ve yararlılık gösterdi. Nene Hatun ve ailesi savaştan sonra Erzurum'a yerleşti. Erzurum'da Eminkurba Mahallesinde Kına Sokağındaki otuz beş numaralı evde ikamet etti. Nene Hatun'un dördü erkek (Yusuf, Nazım, Abdurrahman ve Musa), ikisi kız (Asime ve Nevriye) altı çocuğu olmuştur. Oğullarından ikisi I. Dünya Savaşı'nda şehit oldu. Cumhuriyet gazetesinin İstanbul muhabiri gazeteci İsmail Habib Sevük'ün 1937 yılında Erzurum'da Nene Hatun ve diğer 93 Harbi gazileriyle yaptığı röportajla Türkiye'ye tanıtıldı. Geçim sıkıntısı çeken Nene Hatun, 1943 yılında ulusal kadın kahramanlardan Nâme Hanım ile birlikte cumhurbaşkanına bir dilekçe yazarak yardım istemiştir. Nene Hatun, 1952 yılından itibaren Aziziye Anıtı yapılması çalışmaları sırasında yeniden gündeme geldi. 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Refik Koraltan ve karargahı Erzurum'da bulunan Üçüncü Ordu'nun Komutanı Nurettin Baransel Paşa, dönemin belediye başkanı, Erzurum valisi ile TBMM'nin Nene Hatun'a sahip çıkmıştır 1952 yılında 30 Ağustos Zaferi kutlamalarında kendisine "3. Ordunun Nenesi" unvanı verildi. Türk Kadınlar Birliği'nin girişimi ile Türkiye'de ilk defa Anneler Günü'nün kutlandığı 1955 yılında Birlik kendisine "Yılın Anası" unvanı verdi. Nene Hatun, zatürre teşhisiyle tedavigördüğü Erzurum Numune Hastanesi'nde 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, resmi törenle Aziziye Şehitliği'ne defnedilmiştir

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



Rosa Parks

ABD'li insan hakları savunucusu.

Roza Parks 4 şubat 1913'de ABD'DE Alabama eyaletinde marangoz bir babanın evladı olarak dünyaya geldi. anne babasının ayrılığı üzerine annesiyle Pine Level bölgesine taşındı.

11 yaşına kadar öğretmen olan annesi tarafından evde eğitim verildi. Daha sonra endüstri kız okuluna kaydoldu. İkinci öğretimine eyalet zenci okulunda başlamasının ardından büyükannesi ve annesinin rahatsızlığı nedeniyle okulu terk etmek zorunda kaldı.

SİYAHİLERE İRK AYRIMCILIĞI

1932 yılında Raymond Parks ile evlendi. Eşinin desteğiyle eğitimini tamamladı. 1943' de insan hakları hareketinin aktif üyesi oldu. O yıllarda ABD'nin güney eyaletlerinde siyahilere yönelik ırk ayrımcılığı yapılmaktaydı. Jim Crow yasaları gereğince siyahiler otobüslerde ancak kendilerine tahsis edilen yerlere oturabilecek gerektiğinde beyazlara yer vermek üzere kalkacaklardı. Bir akşam iş dönüşü Roza Parks otobüste kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı. O esnada oturacak yer bulamayan bir beyaz kendisinin kalmasını ister. Ancak Roza Park şoföründe uyarısına rağmen bunu yapmaz. Bunun üzerine tutuklanarak hapse atılır.

SİYAHİLERİN AYAKLANMASININ BAŞLANGICI

Roza Parks'ın bu eylemi siyahilerin kaderini değiştirecek ayaklanmaların başlangıcını teşkil eder. Mahkeme sürecinde Martin Luther King öncülüğünde siyahiler tarafından otobüsleri boykot eylemleri başlatılır. Siyahi vatandaşlar bir yıldan uzun bir süre otobüsleri kullanmadılar ve işlerine yürüyerek yada bisikletlerle gittiler. Terör eylemi olarak nitelendirilen bu boykot otobüs şirketlerinin zarar etmeleri üzerine 1964'te çıkarılan yasa ile siyahilere yönelik uygulamaya son verilir.

AYRIMCILIĞA KARŞI DİRENİŞİN SEMBOLÜ OLDU

Tutuklanmasından sonra Roza Parks bir çok zorlukla karşılaştı. Haksız yere işten çıkarılması ve beyazların tacizleri nedeniyle Montgomery'den taşınmak zorunda kalır. 1988'e kadar Amerikan Temsilcisi Meclisi üyesi John Conyers' in sekreterliğini yapar. 1987'dekişisel gelişim endüstrisini kurar ve gençleri bilinçlendirmek üzere Amerika'yı dolaşır. Ayrımcılığa karşı direnişin sembolü haline gelen Roza Parks 1979' da NAACP' nin Spingarn Madalyasıyla ödüllendirildi, 1980'de Martin Luther King Jr ödülüne layık görüldü.

20.YÜZYILIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU SEÇİLDİ

1994' de İsveç Stockholm'de Rosa Parks Barış ödülünü aldı. Parks 1966 yılında başkanlık Hürriyet madalyasına layık görüldü. 1999'da Time Dergisi tarafından 20. yüzyılın insan hakları savunucusu seçildi. 1999 yılında kongrenin altın madalyasını hak kazandı ve bu ödülü Bill Clinton'un elinden aldı. 20. yüzyılın ilk 20 figürü arasında gösterilen Roza Parks adına bir çok müze ve kütüphane açıldı.

ROSA PARKS'IN ÖLÜMÜ

Sivil halklar annesi olarak adlandırılan Roza Parks, 24 ekim 2005 tarihinde öldüğünde 92 yaşındaydı.



2018-1-TR01-KA229-059928.1



SAMIYE MORKAYA

İstanbul Silivrikapı'da dünyaya gelen Samiye Hanım Yedikule Alman Mektebi'ni bitirdi. Aynı zamanda müziğe de meraklı idi. Tanburi Cemil Bey'den sekiz sene kemençe dersi aldı. O zamanın konservatuarı olan Darüelhan'da 1922'de açılan bir sınavı kazandı ve kemençe öğretmeni oldu. Aynı yıl Pangaltı Amerikan Garajından da ilk ehliyetini aldı.

İlk otomobilini, 1923'te evlendiği dönemin popüler romancılarından Burhan Cahid Bey satın aldı. Cahid Bey karısının sazını sevmiyor ama otomobile olan merakından da o kadar keyif alıyordu. Her iki yılda bir otomobilini mutlaka yenileyen Samiye Hanım, bir süre sonra Turing Klüp'ün düzenlediği otomobil yarışlarına katıldı. 1930'dan itibaren yarışların tek kadın sürücüsüydü ve sonraki yıllarda kadınların da bu yarışlara katılmasına öncülük etti.

1932'de yapılan İstinye Köprüsü ile Zincirlikuyu arasındaki 9,5 kilometrelik parkurdaki yarış birincilikle bitirdi. Yarışçılar arasında bulunan ve ikinci seçilen Paşazade Vehbi Bey sonuca itiraz etti ve gerekçe olarak da birinci ilân edilen yarışmacının 'kadın' olmasını gösterdi. İş mahkemeye aksetti ve Sultanahmet Sulh Hukuk Mahkemesi 'Bir kadın da otomobil yarışlarına katılabilir' kararını verince Samiye Cahid Hanım'ın birinciliği resmîyet kazandı.

Ertesi yıl yapılan yarışta da birinci olan Samiye Cahid Hanım, 1934 yarışlarında aynı parkurda kaza yaptı ve ağır yaralandı. Kullandığı Ford marka otomobil devrilince sol kolu parçalandı. Tedavisini önce o devrin meşhur doktorlarından Mim Kemal, daha sonra da İsviçre'den konferans için İstanbul'a gelmiş olan Profesör Nissen üstlendi. Uzun süren tedaviden sonra sol kolu bacağından alınan kemikle yenilendi. Ancak parmakları bir daha hiç hareket etmeyecek ve kemençesini hayatı boyunca çalamayacaktı. Geçirdiği kaza onun 'araba sevdası'nı etkilememiş, son anına kadar direksiyonu bırakmamış ama sazından olmuştu.

Samiye Morkaya 1972 Haziranı'nda 73 yaşında öldüğünde, hala Nash marka otomobilini kullanıyordu..



2018-1-TR01-KA229-059928.1



INDRA GHANDI

Indira Gandhi; Hintli kadın politikacıdır. (Allahabad 1917-Delhi 1984). Hindistan'ın ilk Başbakanı Nehru'nun kızıdır. Oxford Üniversitesi'ne bağlı Sommerville College'deki tarih ve antropoloji öğrenimini yarıda bıraktı. Hindistan'ın bağımsızlık savaşında bir gençlik hareketi oluşturdu. 1938'de Hindistan Ulusal Kongresi'ne (Kongre Partisi) girdi. 1941'de Feroze Gandhi ile evlendi (ölümü 1960;) 1942'de İngilizlere karşı çalışmaları nedeniyle eşiyle birlikte 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1946'dan başlayarak babasının politik danışmanlığını yaptı. 1959'da geçici olarak Hindistan Ulusal Kongresi başkanlığında bulundu. 1964-1966 arasında Basın ve Yayın Bakanlığı yaptı. Ocak 1966'da başbakan seçildi. 1977'ye kadar süren başbakanlığında ek olarak Dışişleri Bakanlığı'nı da üstlendi. Kongre Partisi'nin sol kanadına yaklaştı. Bağlantısızlar Hareketi'nin temsilcisi olarak öne çıktı. Ülkesindeki yoksulluğu ve ekonominin geriliğini gidermeyi amaç edindi. Toplumcu içerikli programın bölünmesine yol açtı. Yeni Kongre Partisi'nin başında 1971 Seçimleri'nde büyük bir başarı kazandı. Doğu Pakistan'daki ayrılıkçı ayaklanmayı destekleyerek bağımsız Bağladeş Devleti'nin kurulmasını sağladı. 26 Haziran 1975' te olağanüstü durum ilan etti. Birçok karşıt görüşlü politikacıyı tutuklattı ve basına sansür koydu. Gandhi'nin otoriter yönetimi doğum kontrolü politikası ve 1975'ten sonra danışmanlığına getirdiği oğlu Sanjay (1946-1980) çevresinde oluşturduğu grup 1977 ön seçimlerinde Kongre Partisi'nin yenilgisine neden oldu. 1977 sonunda Gandhi Kongre Partisi'ni yeniden bölerek Kongre Partisi-İ (İ=İndira) adlı yeni bir parti kurdu. Ocak 1980 Seçimleri' nde büyük bir başarı kazanarak yeniden başbakan oldu.

Oğlu Sanjay'ın ölümünden sonra politikaya soktuğu büyük oğlu Rajiv, 1983'te, partinin beş genel sekreterinden biri oldu. 1983'te Castro'nun ardından Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanlığına seçildi. Pencap'ta Sihlerin başlattığı ayaklanmayı bastırmak amacıyla, Haziran 1984 başında Amritsar'daki Altın Tapınak'ı askeri güçler tarafından işgal edildi. Ağustos 1984'te koruyucuları arasında bulunan iki Sihin açtığı ateşle yaşamını yitirdi. Yerine oğlu Rajiv getirildi.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



NESRİN OLGUN

1957 yılında Adana'da doğdum. Yüzmeye 7 yaşında başladım. 16 yaşına kadar kısa mesafe havuz yarışlarına katıldım. Bu yarışmalardan 100'e yakın madalya ve kupa kazandım. O yıllarda yüzme sporu sadece yaz aylarında yapılırdı. Bu nedenle kış ayları boş geçiyordu. Bu boşluğu kendimce değerlendirerek Masa Tenisine başladım. Bu dalda da birçok kez dereceler aldım. Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldum.

Maraton yüzmeye 17 yaşında başladım. 4 kez Mersin, 2 kez Adana, birer kez de Çanakkale ve Kıbrıs maratonlarını yüzdüm. Ayrıca Trampelen Atlamada 1976 yılında Türkiye şampiyonu oldum. 1979 yılında İngiltere'den Fransa'ya Manş denizini yüzerek geçen ilk Türk kızı unvanını kazandım.

Öğrenim yaşantım liseyi bitirene kadar Adana'da geçti. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünden 1979 yılında mezun oldum. İki yıl Beden eğitimi öğretmenliği yaptıktan sonra Çukurova Üniversitesi Spor Müdürlüğünde 3 yıl çalıştım. Daha sonra 5 yıl özel bir cimnastik salonunda çalıştım. 1988 yılında Adana Çimento Sanayii'nde 12 yıl Spor Uzmanı olarak çalıştım. 2000 erkek işçinin çalıştığı bir kurumda, başvuran erkek adayların arasında, benim seçilmemden gerçekten her zaman büyük gurur duydum. 12 yıl boyunca 4000 çocuğa yüzme öğrettim. Bir çok çocuk, genç ve büyüğe tenisi sevdirdim. 35 yaşında öğrendiğim tenis sporu, benim ufkumu genişleterek spor yaşantıma yeni heyecanlar katmıştır. 1998 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Evde oturmanın bana göre olmadığını anlamam sadece bir ayımı aldı. Başkent Üniversitesi Başkent Okullarında Spor Koordinatörü olarak göreve başladım. Şu anda ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Yüzme Koordinatörü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Adanalı hanımlara yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırabilmek için çalışmalarına hiç pes etmeden devam ediyorum.

1982 yılında evlendim. Eşim Zafer Arslan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü iken yatay geçişle geçtiği Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı görevini halen sürdürüyor. 24 yaşında Bengü adında bir kızım ve 22 yaşında Şevket adında bir oğlum var. Bengü ve Şevket, yüzme ve teniste birçok kez ödül kazandılar. Bengü Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Birincilikle burslu kazandı ve geçen sene mezun oldu. Ayrıca çift anadal olarak İletişim Fakültesi Radyo-Tv-Sinema bölümünde 4. sınıfta okuyor. Şevket ise Çukurova Üniversitesi İşletme bölümü 4. sınıfta okuyor. Erasmus programıyla İtalya, L'Aquila Üniversitesinde bir dönem kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döndü.

ALPERENİSKİN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NİSAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



Agatha Christie

15 Eylül 1890 tarihinde doğdu. İngiliz yazar, popüler edebiyatın en önemli isimlerinden biridir. Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları da yazmıştır. Ancak asıl ününü, yazdığı 80 dedektif romanına ve West End tiyatrolarında başarıyla sahnelenen oyunlarına borçludur.

Babası Frederick Alvah Millet, Agatha henüz küçük yaşta ölü. Annesi tarafından evde eğitilen küçük kız, yalnız bir çocukluk geçirdi. Küçük yaşta öyküler yazmaya başladı. 16 yaşında, şan öğrenimi görmek üzere Paris'e yollandıysa da kısa sürede bundan vazgeçti. Ciddi anlamda ilk edebi denemeleri, duygusal konuları ele alan öyküler oldu. 1914'te Arvhald Christie adlı bir doktorla evlendi ve yeniden Fransa'ya gitti. Oradayken vakit geçirmek üzere okuduğu dedektif öykülerinin daha iyilerini yazabileceğini düşünerek ilk polis romanı olan The Mysterious Affair at Styles'ı (Styles'daki Esrarengiz Olay) yazdı. Kitap çeşitli yayınevlerinin geri çevrildikten sonra 1920'de Bodley Head Yayınevi tarafından kabul edildi. Styles, Agatha Christie'nin ilk Hercule Poirot'u romanıdır.

Hercule Poirot, zekası, espri yeteneği, keskin gözlemciliği ve Avrupalı inceliği ile seçkinleşen Belçikalı bir dedektiftir. Cinayetleri "küçük gri hücreler" dediği beynini kullanarak çözmesi ve bu arada da İngiliz yüksek sınıfının özel yaşamının saklı yönlerini ortaya dökmesi ile tanınır. Agatha Christie'nin arka arkaya yazmaya başladığı polis romanları Poirot tipine uluslararası ün kazandırdı. Yazar ayrıca Miss Marple adının verdiği bir tip daha yarattı. Sevimli bir yaşlı kız olan amatör dedektif Miss Marple da çok tutuldu. 1928'de ilk kocasından boşanıp Max Mallowan'le evlendikten sonra birçok ülke gezip görme fırsatı bulan Christie'nin romanları 1930'larda çoğunlukla uluslararası mekânlarda geçmeye başladı.

Hayranlarınca her kitabı beğenilmekle birlikte, Agatha Christie'nin edebi kaygılarla yazdığı bazı romanlar eleştirmenlerin de dikkatini çekti. On Küçük Zenci ise polis romanının klasikleri arasındadır. Agatha Christie, İngiliz töre romanı geleneğinde yazdığı polis romanları ile dünya edebiyatında kendine özgü bir yerin sahibi olmuştur. 12 Ocak 1976 tarihinde vefat etti.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



JULİDE GÜLİZAR

Jülide Gülizar (Göksan), 1929 yılında Adana'da doğmuştur. Annesini'nde memur olan babasının adı Kemal Göksan'dır. Anne babası, Reşat Nuri Güntekin'in Akşam Güneşromanını okuduklarında oradaki Jülide ismini çok beğenip doğan ilk kızlarına vermişler. Ayhan Ve Tomris adında kardeşleri vardır. İlk ve ortaokulu babasının tayin edildiği İslâhiye, Tarsus, Mersin'de okudu. O yıllarda Mersin'de lise olmadığı için lise eğitimini ise Ankara'daki Ragıp dayısının yanında kalarak Ankara Kız Lisesinde yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık stajının ardından Mart 1956 yılında Ankara Radyosu'na girdi. Üniversitede 15 arkadaşıyla birlikte harçlıklarından ayırdıkları paralarla ayda bir yayımlanan "Bahçe" adlı bir sanat-edebiyat dergisi çıkarırlar. Bu sıralarda Jülide Gülizar'ın küçüklükten beri yazdığı şiirlerini Yedigün Dergisi ve bazı edebiyat dergilerinde yayımlandı. Asıl soyadı Göksan'dır. "Gülizar" soyadı kendisinin bulduğu takma bir soyadıdır. Jülide Gülizar, üniversiteden mezun olduktan sonra, başka bir şiir tutkunu olan Abdullah Rıza Ergüven ile evlendi. Eşinin Erzurum Dumludaki askerliği sırasında orada yaşadı. Bu sırada Erzurum Lisesinde, edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Eşinin askerliği bittikten sonraya Ankara'ya döndüler. Ve 1956 yılında TRT'ye girerek Ankara Radyosu'nda spiker olarak çalışmaya başladı. 1968 yılında başlayan televizyon yayınlarıyla TRT'de haber spikeri olarak ekranlara çıkmaya başladı. TRT'de çalıştığı yıllar boyunca kadın spiker olarak birçok ilki gerçekleştiren, sunuculuğu, dili kullanmadaki özeni ve ilginç programçılık ödülün de sahibi oldu. Türkçe'yi iyi kullanmada gösterdiği özeni ile tanındı. TRT'nin TV eğitim dairesinde de çalışmıştır.

Jülide Gülizar, radyo ve televizyonda kadın olarak 'ilk açık havada haber okuma', 'ilk naklen yayın' ve 'ilk röportaj' gibi birçok yeniliğe imza attı. Yaklaşık 30 yıl çalıştığı TRT'den 1982 yılında emekli oldu. 1997 yılında kurulan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dersler veren Gülizar, Kanal B televizyonunda da çeşitli programlar yapıp, söyleşiler hazırladı. 1974

yılında TRT Genel Müdürü İsmail Cem, danışman Mehmet Barlas ve haber müdürü Mete Buharalı'dan oluşan yönetim üçlüsünün yaptıkları bir toplantı sonucunda kadın spikerlerin sadece radyoda haber okuyacakları tebliğ edilir. Bunun üzerine Jülide Gülizar "Bu karar düzeltilinceye kadar radyoda da haber okumayacağım. Bu kararımın getireceği sonuçların hepsini göze alıyorum..." diye büyük bir tepki gösterir. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Jülide Gülizar'ın direnişinin 15. gününde, kendisini görüşmek üzere Köşke çağırır, oturup konuşulduktan sonra sorun halledilir ve yasak kaldırılır.

1978 Ekim'inde TRT'de "Bir Konu Bir Konuk" adıyla haftada bir yayınlanan bir program hazırlayan Gülizar, kısa sürede büyük bir başarı sağlayarak televizyon ekranlarının bir numaralı ismi haline gelir. 2002 yılında haber sunucusu Ali Kırca'nın doldurduğu müzik albümü "Habersiz Türküler"de "Ah Bir Atas Ver" adlı türkünün girişinde türkünün hikâyesini anlattı. Jülide Gülizar, 14 Mart 2011 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



Anna Lee Fisher

Amerikalı bir kimyager, doktor ve eski bir NASA]] astronotudur. Eski astronot Bill Fisher ile evli ve iki çocuk annesidir. 1984'te uzaydaki ilk anne oldu. Fisher daha önce en eski Amerikan astronotu idi. NASA'da kariyerinde Uzay Mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu ve Orion projesi olmak üzere üç ana programa katılmıştır. Fisher, New York'ta dünyaya geldi ve Kaliforniya'daki San Pedro'da büyüdü. 1967'de San Pedro Lisesi'nden mezun oldu. 1971'de Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) Kimya alanında lisans eğitimi gördü. Fisher daha sonra UCLA'da kaldı ve metalokarbonların x-ışını kristalografik çalışmaları alanında kimya alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Ertesi yıl UCLA tıp fakültesine taşındı ve 1976 yılında Tıp Doktoru oldu. 1977'de Torrance, California'daki Harbour General Hospital'da staj yaptı. Acil tıp alanında uzmanlaşmayı seçti ve Los Angeles bölgesinde birçok hastanede çalıştı. Fisher daha sonra kimya alanında lisansüstü okuluna geri döndü ve 1987'de UCLA'dan kimya alanında bir yüksek lisans aldı. Fisher, Ocak 1978'de astronot adayı olarak seçildi. Ağustos 1979'da eğitim ve değerlendirme dönemini tamamlayarak uzay mekii uçuş ekiplerinde görev uzmanı olarak göreve hazırlandı. Bir yıllık temel eğitim programı aldı. Fisher, 8 Kasım 1984'te STS-51A'da görev alan bir misyon uzmanıydı. Frederick Hauck (uzay komutanı), David Walker (pilot) ve diğer görev uzmanları Dr. Joseph Allen ve Dale Gardner kendisine eşlik etti. Uçuşunun tamamlanmasının ardından Fisher uzay'da toplam 192 saat kaldı. Fisher, STS-51-A'ya çıktığında uzaydaki ilk anne oldu

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



HALİDE EDİP ADIVAR

Halide Edib Adıvar 1884 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yedi yaşında iken yaşını büyüterek girdiği Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nden bir öğrencinin ihbarı üzerine bir yıl sonra uzaklaştırılmış ve evde özel ders görmeye başlamıştır. Evde aldığı özel dersler ile ilköğrenimini tamamlayan Adıvar'ın 1897 yılında, İngilizce öğrenirken çevirdiği Jacob Abbott'un "Ana" adlı eseri yayınlanmıştır. Bu başarısı nedeniyle Sultan II. Abdulhamit tarafından 1899 yılında Şefkat Nişanı ile ödüllendirilmiştir. Sonraları kolejin yüksek sınıfına geri dönen Halide Edip Adıvar İngilizce ve Fransızca öğrenmeye başlamış ve Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nden lisans derecesi alan ilk müslüman kadın olmuştur. Kolejın son sınıfındayken matematik öğretmeni olan Salih Zeki Bey ile okuldan mezun olduğu yıl evlenmiş ve 1903 yılında ilk oğlu Ayetullah, bundan on altı ay sonra da ikinci oğlu Hasan Hikmetullah Togo dünyaya getirmiştir. 1908 yılında Tefik Fikret'in çıkardığı Tanin'de yazıları yayınlanmaya başlayan Halide Edip, ilk yazılarında eşinin isminden ötürü Halide Salih imzasını kullanmıştır. Yazıları bazı çevrelerin tepkisini çeken Halide Edip, bir süreliğine Mısır'a gitmiş ve 1909 yılında İstanbul'a geri dönüp siyasi içerikli yazıların yanı sıra edebi yazılar da yayımlamaya başlamıştır. Adıvar, eşi Salih Zeki Bey'in ikinci bir kadınla evlenmek istemesi üzerine 1910 senesinde ondan boşanmış ve artık yazılarında Halide Salih yerine Halide Edib adını kullanmaya başlamıştır. Aynı sene Seviyye Talip romanını yayımlamıştır. Bu roman, bir kadının kocasını terk ederek sevdiği erkekle yaşayışını anlatır ve bazı çevrelerce feminist bir eser olarak değerlendirilir.

1. Dünya Savaşı başladığında Kız Mektepleri Umumi Müfettişliği görevini yapan Halide Edip, 1916 yılında Cemal Paşa'nın daveti üzerine okul açmak için Lübnan ve Suriye'ye gitmiştir. Orada bulunduğu sırada babasına verdiği vekalet ile Bursa'da, aile doktorları Adnan Adıvar ile nikahları kıyılmıştır. Türk ordularının Lübnan ve Suriye'yi boşaltması üzerine 4 Mart 1918 tarihinde İstanbul'a dönmüştür. Yazar, hayatının buraya kadar olan bölümünü Mor Salkımlı Ev isimli kitabında anlatmıştır.

İyi bir Hatip olan Halide Edip, Milli Mücadele döneminde, yaptığı açık hava mitingleriyle önemli bir rol oynamıştır. Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra Ankara'ya dönmüş, eşi, Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul temsilciliği ile görevlendirilince birlikte İstanbul'a gitmiştir. Anılarının buraya kadar olan kısmını "Türk'ün Ateşle İmtihanı" isimli eserinde anlatmıştır.

Cumhuriyet'in ilanından sonra gazetelerde yazarlık yapan Halide Edip, bu arada Cumhuriyet Halk Fırkası ve Mustafa Kemal ile siyasi fikir ayrılıkları yaşamıştır. Eşi Adnan Adıvar'ın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunda yer alması sonucu iktidar çevresinden uzaklaşmışlardır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılıp Takrir-i Sükun kanununun kabul edilmesiyle de tek parti dönemi başlayınca, kocası Adnan Adıvar ile birlikte Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmış ve İngiltere'ye gitmiştir.

1939 yılına kadar 14 yıl boyunca yurt dışında yaşamıştır. Bu sürenin 4 senesi İngiltere'de, 10 senesi de Fransa'da geçmiştir.

Hayatının geri kalan kısmında bir dönem siyasete atılan Adıvar, öğretmenlik yapmış ve yazmaya devam etmiştir. 9 Ocak 1964 tarihinde İstanbul'da 80 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Halide Edip Adıvar, Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilmiştir.

ALPERENİSKİN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NİSAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



PROF.DR.REMZİYE HISAR

Remziye Hisar, 1902 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Ailesi, Meşrutetin ilanından 1 yıl sonra İstanbul'a göç etmiştir. Remziye Hisar, Davutpaşa'daki 3 yıllık mekteb-i iptida-i'yi, 1 yılda tamamlamıştır. Daha sonra İttihat ve Terakki mektebi ve Emirgan İnas Rüştüyesi'ne devam etmiştir. Çok sevdiği Türkçe öğretmeninin İstanbul Darülmuallimatı'nda(Kız Öğretmen Okulu) göreve başlaması üzerine Remziye Hisar, öğrenimi bu okulda sürdürmüştür. Okulda başarılı bir öğrenci olan Remziye Hisar, küçük sınıflardaki öğrencilere geometri ve matematik dersleri vermiştir. 15 Temmuz 1919 tarihinde birincilikle mezun olmuştur.

Darülmuallimat'tan mezun olan Remziye Hisar, Darülfünun'un kimya bölümüne başlamıştır. Darülfünun'da fen bilimleri eğitimi alan ilk kadınlardan olan Remziye Hisar, bir röportajında kimyayı seçme nedenini "Fen derslerinde kanunlarda olsun, buluşlarda olsun hep yabancı isimler görmek beni kahrediyordu. Fen alanında bir tek Türk ismi görememenin ezikliğini, bu dalda başarılı olursam giderebilirim sanıyordum" cümleleriyle açıklamıştır. Bakü'de açılacak bir okulda öğretmenlik yapmak üzere İstanbul'dan kadın öğretmenler talep edilmesi üzerine hocalarından Sarıklı Vehbi Bey himayesinde beş okul arkadaşlarıyla birlikte 15 Aralık 1919'da İstanbul'dan ayrılıp Azerbaycan'a gitmiştir. Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığına son vermesine kadar bir erkek lisesinde ders vermiş ve orada bir kız öğretmen okulunun açılmasıyla ilgili verilen bir toplantıda Yüzbaşı Doktor Reşit Süreyya Bey ile tanışmıştır. 20 Nisan 1920'de onunla evlenmiş ve aynı yıl eşi ile birlikte İstanbul'a dönmüştür. Ertesi yıl, oğlu Feza Gürsey'i dünyaya getirmiştir.

Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği dönemlerde Çukurova bölgesinin Fransızlar'dan geri alınması üzerine Adana'da bulunan Darülmuallima'da göreve başlamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra istifa etmiş ve tedavi amaçlı olarak Paris'te bulunan eşinin yanına gitmiştir. Paris'te Sorbone Üniversitesi'nde kimya eğitimine başlamıştır. Langevin ve Madam Curie gibi çok tanınmış bilim insanlarının öğrencisi olmuştur. Eğitiminin ikinci yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanma hakkı elde etmiştir. Okulunun yanı sıra Pasteur Enstitüsü'ne giden Remziye Hisar, biyokimya sertifikası almıştır. Doktorasına başlayacağı dönemde bursu kesilmiş ve Türkiye'ye dönmüştür. Erenköy Kız Lisesi'nde kimya öğretmeni olarak göreve başlayan Remziye Hisar, 1924'te kızı Deha Gürsey'i dünyaya getirmiştir. 1930 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışı doktora bursunda yararlanarak doktorası yapmak üzere yeniden Paris'e gitmiştir. 1933 yılında doktora tezini tamamlayan Remziye Hisar, Sorbonne Üniversitesi'nden doktora derecesiyle mezun olan ilk Türk kadın olmuştur.. Remziye Hisar, 1933-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde kimya ve fizik dersleri vermiştir. 1936 yılında bir süre üniversiteden ayrılan Remziye Hisar, Hıfızısıhha Müessesesi Farmakodinami Şubesi'nde Kimya Mühassıslığı görevinde çalışmıştır. 1942-1947 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Okulu Analitik Kimya ve Toksikoloji kürsüsünde görev yapmıştır. 1947 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Kimya Kürsüsü'ne atanmış ve 1955 yılında Fransa'da "Officiel d'Academie" nişanı'na layık görülmüştür. 1959 yılında profesör olmuştur. 1991 yılında Tübitak Hizmet Ödülü alan Remziye Hisar, 13 Haziran 1992 tarihinde hayatını kaybetmiştir

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



BENAZIR BUTTO

Benazir Butto, 21 Haziran 1953'de Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünyaya geldi. Babası eski Pakistan devlet başkanı ve başbakanı Zülfikar Ali Butto'dur. Eğitimini Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Harvard Üniversitesi'nde de lisans eğitimi aldı. Butto, eğitimini nihayete erdirdikten sonra ülkesine döndü. Babasının tutuklanıp idam edilmesinden sonra bir süre ev hapsinde kaldı. 1984 yılında yurt dışına çıkmasına izin verildi ve İngiltere'ye yerleşti. Burada babası tarafından kurulan Pakistan Halk Partisi'nin başına geçti. 1987 senesinde çimento fabrikatörü Asıf Ali Serdari ile evlendi. Bu birliktelikten Bilavel, Bahtiyar, Asife isimlerinde 3 çocukları oldu. 1988 senesinde Pakistan'da yapılan serbest seçimle Butto iktidara gelerek ülke tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. Ancak yolsuzluk suçlamaları nedeniyle askeri güçleri tarafından Butto hükümeti devrildi. 1993 senesinde Butto yeniden seçildiyse de, 3 sene sonra hükümet yine yolsuzluk suçlamaları altında, devlet başkanı Faruk Leghari tarafından düşürüldü. Fakat herhangi bir suç teşkil edecek bir dosya bulunamadı. 1999 yılında, Pervez Müşerref'in öncülüğünde gerçekleşen askeri darbe sonrasında Pakistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelerek Dubai şehrine yerleşti. 2007 senesinde yapılacak olan seçime katılmak için Pakistan'a dönüş kararı alan Butto'ya karşı, El-Kaide örgütünün saldırı tehdidinde bulunması üzerine, Müşerref, Butto'nun dönüşünü ertelemesini ve yüksek mahkemenin kendisiyle ilgili af istemine ilişkin kararını beklemesini istedi. Bu isteğe uymayan Butto, 18 Ekim 2007 gecesi, 8 senelik sürgünden sonra Pakistan'a döndü. Fakat yandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılanan Butto'ya yönelik bombalı bir suikast girişiminde bulunuldu. Butto bu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yapılan suikast girişiminde 138 kişi hayatını kaybetti, 248 kişi yaralandı. Ancak 27 Aralık 2007'de Ravalpindi'de gerçekleştirilen bombalı saldırıdan kurtulamayarak yaşamını yitirdi. Gerçekleştirilen suikasti El-Kaide üstlendi. Butto'nun ölümünün ardından, devlet başkanı Pervez Müşerref tarafından ülkede üç günlük yas ilan edildi.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



2018-1-TR01-KA229-059928.1



Selma Rıza Feraceli (1872 - 1931)

İlk Kadın Gazeteci

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tek kadın üyesi

Avusturyalı bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Selma Rıza, Osmanlı döneminde entellektüel bir ailenin kızıydı. 1877 yılında ilk Osmanlı Parlamentosu'nda görev almış olan babası Ali Rıza Bey, diplomat olarak görev yaptığı Avusturya'da tanıştığı ve daha sonra müslüman olan Naile Hanım ile evlendi. Yedi çocuğu olan çiftin, en küçük kızları olan Selma Rıza, özel öğretmenlerin denetiminde dersler aldı ve 19.yüzyıl sonlarına doğru ailesinden gizli olarak İstanbul'dan kaçtı ve Paris'te bulunan Jöntürk liderlerinden ağabeyi Ahmet Rıza'nın yanına gitti.

Eğitimini Sorbonne Üniversitesi'nde yaptı. Selma Rıza Paris'te yaşadığı 10 yıl boyunca Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Bu cemiyetin tek kadın üyesi olan Selma Rıza, Fransızca olarak Paris'te yayınlanan Meşveret Gazetesi'nde ve Türkçe olarak yayınlanan Şura-yı İmmet gazetesinde çalıştı. 1908 yılında Meşrutiyet'in ilanının ardından İstanbul'a dönen Selma Rıza, dönüşünden sonra gazetecilik yapmadı ancak, Kızılay'ın kurulması için çalışmalara katıldı. Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak bilinen bu kuruluşun yönetimindeki fikirler ile hemfikir olmayınca 5 yıl boyunca genel sekreterliğini yaptığı bu kuruluştan ayrıldı. 1931 yılında 59 yaşında ölen Selma Rıza'nın kaleme aldığı iki romanı var.

ALPERENISKIN AHMETOZGURBUZ HASANYUCE NISAEROL



Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

- Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde yürüterek vatandaşlarımız ile kurum ve kuruluşlarımızın bu programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin etmek.

Vizyonumuz

- Uluslararası işbirliği ile yürütülen eğitim, gençlik ve spor projelerinin ülkemizin beşeri sermayesinin geliştirilmesine yönelik katkısını nicelik ve nitelik bakımından en üst düzeye taşımak,
- Vatandaşlarımızın kişisel, sosyal ve mesleki becerileri ile kurum ve kuruluşlarımızın kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik programların ihtiyaç, verimlilik ve etki bakımından en doğru hedef kitlelere ve yeni kullanıcılara ulaşmasını sağlamak,
- Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek uluslararası faaliyetlerde ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesine ve katılımcıların kendi kültürünü ve değerlerini doğru tanınması ve tanıtmasına yönelik tedbirler almak,
- Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki kurum ve kuruluşlarımızın uluslararasılaşmasının önündeki engellerin mümkün olan en yüksek oranda ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak,
- Programların ülkemizin kalkınma politikaları, öncelikleri ve 2023 vizyonu ile uyumlu şekilde icra edilmesini temin etmektir.

Değerlerimiz,

- Sonuç Odaklılık
- Stratejik Yönetim
- Öncü ve Yenilikçi Yaklaşım
- Güvenirlilik ve Şeffaflık
- Tarafsızlık
- Farklılıklara Saygı
- Etkinlik ve Verimlilik